

Η Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Νέων Χαλανδρίου **Σβήστε Τους** και
η **Ακτιβιστική Ομάδα Θεάτρου του Καταπιεσμένου**
με τη συνδρομή του **Δήμου Χαλανδρίου**
παρουσιάζουν τη συμμετοχική παράσταση Θεάτρου Φόρουμ

" ΜΙΚΡΕΣ ΣΚΗΝΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΒΙΑΣ II... "

την Κυριακή 26 Απριλίου στις 20.00
στο Κέντρο Νεότητας του Δήμου Χαλανδρίου

(Δαναΐδων και Αντιγόνης, Χαλάνδρι, στάση Νομισματοκοπείο)

Είσοδος Ελεύθερη



Βία, αναδυόμενος φασισμός, ομοφοβία, ρατσισμός, κλιμακούμενες εντάσεις στην καθημερινότητα μιας γειτονιάς μιας σύγχρονης ελληνικής πόλης αποτελούν το πλαίσιο στο οποίο εκτυλίσσεται η παράσταση. «Τι κάνουμε;» είναι το ερώτημα που τίθεται στους θεατές, οι οποίοι καλούνται να αλλάξουν τη ροή της παράστασης και να δοκιμάσουν στην πράξη τις προτάσεις τους.

Πληροφορίες για την ομάδα:

Η Ακτιβιστική Ομάδα Θεάτρου του Καταπιεσμένου (ΘτΚ) δημιουργήθηκε τον Μάιο του 2010. Τα μέλη της ομάδας αντιλαμβάνονται τη συμμετοχή τους στην ομάδα σαν στοιχείο της κοινωνικής τους υπόστασης και είναι στην πλειοψηφία τους ερασιτέχνες. Πραγματοποιεί παραστάσεις Θεάτρου Φόρουμ, μία από τις τεχνικές του ΘτΚ του Augusto Boal. Η μέθοδος του ΘτΚ αποτελεί ακτιβιστικό εργαλείο με σκοπό την κοινωνική παρέμβαση.

Το Θέατρο Φόρουμ βασίζεται σε αληθινές ιστορίες όπου υπάρχει έντονη καταπίεση και αδικία. Για τον Boal δεν υπάρχουν σαφώς καθορισμένα όρια ανάμεσα σε θεατές και ηθοποιούς. Όλοι είναι και τα δύο σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς ο θεατής είναι εκείνος που τελικά καλείται να ανέβει στην σκηνή και να ανατρέψει το τέλος της ιστορίας. Ο θεατής καλείται να γίνει ηθοποιός (spect-actor) και να προτείνει μια πιθανή λύση ώστε να δοθεί τέλος στην καταπίεση. Η ομάδα λειτουργεί με βάση τις αρχές της αυτοοργάνωσης και της αυτοδιαχείρισης.

«Είμαστε όλοι ηθοποιοί: το να είσαι πολίτης δεν σημαίνει ότι ζεις σε μια κοινωνία, σημαίνει ότι την αλλάζεις.» (Boal, 2009).

Επινόηση – Σκηνοθεσία: Όλη η ομάδα

Εμπύχωση: Χριστίνα Ζώνιου, Νάγια Μποέμη, Σέργιος Κομπόγιωργας

Οργάνωση παραγωγής – Επικοινωνία: Χρήστος Καρυστινός, Σέργιος

Κομπόγιωργας, Γιάννα Παπαδοπούλου, Μελίνα Πλαστή

Μουσική: Χρήστος Καρυστινός, Χάρις Οικονομίδου

Επιμέλεια κίνησης: Πατρίτσια Λάζου

Αφίσα: Φραντσέσκο Μορέττι

Παίζουν: Δημήτρης Αποστολόπουλος, Kusha Barhami, Αλέξανδρος Γκόμεζ, Παντελής Ζαφειρίου, Γιώτα Θεοδωροπούλου, Κατερίνα Καλογερά, Χρήστος Καρυστινός, Μαρία-Άρτεμις Κολλιριάτη, Σέργιος Κομπόγιωργας, Νταϊάνα Κοσσενάκη, Μπάμπης Κουτουνίδης, Πέπη Μαργιόλη, Ήρα Παπαγεωργίου, Γιάννα Παπαδοπούλου, Βίκυ Πάντζιου, Μελίνα Πλαστή, Ναντίνα Τσέκερη.

<https://theatreoftheoppressedgreece.wordpress.com/>