



06.02.2018

## Σταθερή η θέση της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. για το θέμα της εφαρμογής του 30ωρου

Πιστή στην τακτική της χρήσης άλλης γλώσσας (δουλικής) προς τους «θεσμούς» και άλλης (από καθυστερημένη ως και επαναστατική) προς τους δύσμοιρους «ιθαγενείς», η κυβέρνηση επιχειρεί όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα και τις απαιτήσεις των δανειστών να ικανοποιήσει και στον ελληνικό λαό να παρουσιαστεί ως ανυποχώρητη.

Την τακτική αυτή εφαρμόζει και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και στο θέμα της υποχρεωτικής παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο στα όρια του εργασιακού τους ωραρίου. Έτσι:

- Με ανακοίνωσή της στις 9 Ιανουαρίου 2018 διαβεβαίωνε πως «...**Το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών δεν μεταβάλλεται και παραμένει ως έχει εδώ και 33 χρόνια...**» κατηγορώντας, μάλιστα, όποιον αμφισβητεί τις ειλικρινείς προθέσεις της για «μικροπολιτικό παιχνίδι που ορισμένοι επιθυμούν να παίξουν στις πλάτες της εκπαιδευτικής κοινότητας και να παρουσιάσουν ως δυσμενή εξέλιξη μια γνωστή σε όλους τους εκπαιδευτικούς συνθήκη».
- Στις 15 Ιανουαρίου 2018 παίρνει ψήφο στη Βουλή ο νόμος 4512 με το γνωστό, πλέον, άρθρο 245 όπου σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, που αποτελεί συστατικό και αναπόσπαστο στοιχείο του νόμου, «Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου **εμπλουτίζεται η ενδεικτική απαρίθμηση των υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, για την εκτέλεση των οποίων οι εκπαιδευτικοί παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας**».

- Στις 30 Ιανουαρίου 2018 ο Υπουργός Παιδείας δήλωνε σε συνάντησή του με το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Ε. πως «**Δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με το 30ωρο**», μετά την ψήφιση του 4512/2018.
- Την αμέσως επόμενη ημέρα, στις 31 Ιανουαρίου 2018, το Υπουργείο Παιδείας με μια παράνομη εγκύκλιο - «παρωδία», αφού αντί να εξειδικεύει την εφαρμογή του νόμου επιχειρούσε να εμφανίσει (προφανώς προς τους δανειστές) την 30ωρη παραμονή ως υποχρεωτική, **δημιουργεί την απόλυτη σύγχυση στα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί τρομοκρατημένοι κινδυνεύουν να πέσουν στην παγίδα του και να ξεκινήσουν να εφαρμόζουν μόνοι τους** (αφού μια προσεκτική ανάγνωση κάνει σαφές ότι δεν τους το ζητά) αυτό το οποίο το Υπουργείο δεν τολμά να νομοθετήσει και να επιβάλλει αλλά πρέπει να εμφανιστεί προς τα «έξω» ότι το κάνει.

Η άμεση απάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με την ανακοίνωση της 1/2/2018 (η οποία ήταν εισήγηση της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.) καθώς και με τη δημοσιοποίηση στις 2/2/2018 της σχετικής γνωμοδότησης της νομικής συμβούλου της Ομοσπονδίας κάνουν ξεκάθαρα τα παρακάτω:

- ✓ **Οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να εργάζονται στο σχολείο όπως έκαναν μέχρι σήμερα** και δεν εφαρμόζουν καμιά εντολή για υποχρεωτική παραμονή στο σχολείο για 30 ώρες την εβδομάδα.
- ✓ **Το αποφασιστικό όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας είναι ο σύλλογος διδασκόντων.** Σ' αυτόν και μόνο ανήκει η αρμοδιότητα της εκτίμησης των περιπτώσεων παραμονής πέραν του διδακτικού ωραρίου. Αυτό ίσχυε με τις διατάξεις του Ν.1566/1985 και το ίδιο ισχύει και σύμφωνα με τον Ν.4512/2018.
- ✓ **Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεδριάσουν οι σύλλογοι διδασκόντων και να αλλάξουν τον μέχρι σήμερα εκπαιδευτικό σχεδιασμό τους.** Δεν το ζητάει ούτε ο νόμος, ούτε κάποια εγκύκλιος.
- ✓ Οι Διευθυντές των σχολείων δεν έχουν το δικαίωμα (εκ του ρόλου και των αρμοδιοτήτων που τους δίνει ο νόμος) να αναθέσουν την όποια υποχρεωτική παραμονή. Το ίδιο και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης. **Κανείς δεν νομιμοποιείται και, κυρίως, δεν έχει το δικαίωμα να γίνει «βασιλικότερος του βασιλέως» σπεύδοντας να εφαρμόσει κάτι που δεν έχει επιβληθεί.**

- ✓ Τα όσα δημοσιεύονται σε διάφορες ιστοσελίδες περί **παρουσιολογιών** που πρέπει να τηρούνται ή **υπηρεσιακών σημειωμάτων** που απαιτούνται για να αποχωρήσει εκπαιδευτικός από το σχολείο στο κενό του ή μετά την ολοκλήρωση του διδακτικού του ωραρίου, **δεν προβλέπονται** πουθενά και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Είναι ορατό δια γυμνού οφθαλμού ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου εφαρμόζει μια πολυεπίπεδη τακτική. **Εκφοβίζει** τους εκπαιδευτικούς δημιουργώντας μια κατάσταση αβεβαιότητας σχετικά με το τι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν και τι όχι, δεν προχωρά όμως ούτε νομικά ούτε πρακτικά σε κάποιο «εντέλλεσθε» **ώστε να δημιουργήσει τελικά το αίσθημα ανακούφισης**, για όσα δυσάρεστα δεν έπραξε (αν και «πιέστηκε») αφήνοντας παράλληλα την υπόνοια (το είπε ευθέως ο υφυπουργός Παιδείας) ότι μια άλλη κυβέρνηση θα τα πράξει. **Μαστίγιο και καρότο για τις ψήφους, δηλαδή.** Την ίδια στιγμή δημιουργεί την αίσθηση στην κοινωνία (που λειτουργεί με όρους αυτοματισμού) ότι επιχειρεί να αλλάξει πράγματα αλλά οι «κακοί» συνδικαλιστές δεν το επιτρέπουν. Κι όλα αυτά κάτω από το βλέμμα των «θεσμών» στους οποίους «πουλάει» κουρελόχαρτα, όπως η περίφημη «εφαρμοστική» εγκύκλιος.

**Η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης** καλεί:

- ✓ την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα την εγκύκλιο και τις διατάξεις του νόμου 4512.
- ✓ όλους τους εκπαιδευτικούς να μείνουν πιστοί στις αποφάσεις του κλάδου και να μην επηρεάζονται από τα φτηνά και χαμηλού επιπέδου κόλπα του Υπουργείου και της κυβέρνησης.
- ✓ όλα τα μέλη της να συμβάλλουν δραστικά στην αντιμετώπιση όλων των φαινομένων αυταρχισμού στην κατεύθυνση επιβολής του 30ωρου.

**Για την παράταξή μας είναι ξεκάθαρο. Όποιος στέκεται ενάντια στις αποφάσεις του κλάδου δεν έχει θέση σε αυτόν.**

**Από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.**